



ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΤΡΙΠΥΛΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ (ΤΡΙΜΗΝΗ) ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΑΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 59, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 31

ΕΤΟΣ Α΄ ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 1

ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ

Αγαπητοί Συμπατριώτες-Συμπατριώτισσες
Το πρώτο φίλο της εφημερίδας « ΤΟ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ » που κρατάτε στα χέρια σας είναι ήδη γεγονός. Σκοπός του εντύπου αυτού είναι η ενημέρωση, η πληροφόρηση, η επικοινωνία των συμπατριωτών μας, αλλά και η ανάδειξη των προβλημάτων του χωριού μας. Επίσης η ανταλλαγή απόψεων όλων των συμπατριωτών μας για τα έθιμα, την ιστορία, την παράδοση, αλλά και τα σημερινά προβλήματα (κοινωνικά, πολιτιστικά, αγροτικά κλπ) που αντιμετωπίζει το χωριό μας αλλά και η ευρύτερη περιοχή της ΤΡΙΠΥΛΗΣ.

Στόχος μας είναι να φτάσει η εφημερίδα μας σε όλους ανεξαιρέτως τους Ραυτοπουλαίους όπου και αν κατοικούν στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

Πιστεύουμε ότι η προσπάθειά μας θα βρει θετική ανταπόκριση από όλους τους συμπατριώτες μας, γι' αυτό ζητάμε τη συνεργασία, την ηθική και οικονομική συμπαράσταση όλων των μελών του Συλλόγου των Απανταχού Ραυτοπουλαίων «Η Μαρτζαίνα», των κατοίκων του χωριού, του Κοινοτικού Συμβουλίου της διευρυμένης κοινότητας Τριπύλης και ιδιαίτερα των Ραυτοπουλαίων κοινοτικών συμβούλων, των Νομαρχιακών συμβούλων, των αποδήμων Ραυτοπουλαίων του εξωτερικού, ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών, των επιχειρηματιών συμπατριωτών μας, της Ομοσπονδίας των Συλλόγων από την Τριφυλία καθώς και όλων των συμπατριωτών μας που ασχολούνται με τα κοινά.

Τα θέματα που θα δημοσιεύονται θα προσπαθήσουμε να είναι κοινού ενδιαφέροντος και όταν είναι δυνατόν θα πλαισιώνονται από φωτογραφίες. Τα άρθρα θα πρέπει να είναι ολιγόλογα, ενυπόγραφα και αν είναι δυνατόν δακτυλογραφημένα. Η ευθύνη για το περιεχόμενό τους θα βαρύνει το συγγραφέα τους ενώ θα αποκλείονται άρθρα υβριστικού και συκοφαντικού περιεχομένου.

Ξεκινώντας αυτή την προσπάθεια του Συλλόγου πιστεύουμε ότι θα συμβάλλουμε στη σύσφιξη των σχέσεων και της επικοινωνίας όλων των συμπατριωτών μας, ενώ με την ανάδειξη των προβλημάτων της περιοχής μας θα συμβάλλουμε στη επίλυσή τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Συλλόγου

Την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2007 έγινε η Γ. Συνέλευση, η κοπή της πίτας κι οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας στην αίθουσα της Μαθηματικής Εταιρείας στην οδό Ιπποκράτους. Το Δ.Σ. Καλωσόρισε τους προσκεκλημένους, τους φίλους και τα μέλη του Συλλόγου. Διαβάστηκαν χαιρετισμοί των βουλευτών Μεσσηνίας κ.κ. Κουσελά, Κασιλιέρη Λαμπρόπουλου και Σαμπατζιώτη. Ο πρόεδρος έκανε τον απολογισμό του Συλλόγου κι αναφέρθηκε στα προβλήματα της γενέτειρας, στις ενέργειες του Συλλόγου, όπως και στις εκδηλώσεις. Αναλυτικά αναφέρθηκε α) στο δρόμο Χαλβάτσου - Ραυτόπουλου και στις ενδεχόμενες ενέργειες του Συλλόγου που είχαν τα θετικά αποτελέσματα, όπως όλοι πια γνωρίζουμε. Β) εξιστόρησε λεπτομερώς τις ενέργειες του Συλλόγου προκειμένου να κηρυχθεί διατηρητέο μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού το Δημοτικό σχολείο του χωριού μας κι αναφέρθηκε στις εκδηλώσεις των εγκαινίων ως πολιτιστικό κέντρο του ως άνω διατηρητέο μνημείου, γ) στην ετήσια διοργάνωση από τη πλευρά του Συλλόγου γιορτασμό του Πανηγυριού (1η Ιουλίου), που έχει πια κα-

θιερωθεί, και είναι μια από τις σημαντικές εκδηλώσεις στο χωριό, δ) στην χοροεσπερίδα στο κέντρο Διαδρομές που σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Ωστόσο υπάρχουν πολλά προβλήματα ακόμα κι ο Σύλλογος επιδιώκει σθεναρά για την επίλυσή τους. Έτσι, επιδιώκει καινούργια χάραξη του δρόμου Κυπαρισσία Ραυτόπουλο. Είναι πλέον αίτημα επίμονο να πραγματοποιηθεί αυτό το όνειρο των Τριπυλιωτών κι στέργουμε για την συντόμηση διαδικασιών από μεριάς της πολιτείας να ανταποκριθεί σε αυτό το χρόνιο πρόβλημα. Η πολιτεία ως σήμερα έχει με παντοίους τρόπους εμπαιξει τους ξεχασμένους κατοίκους της Τριπύλης, όπως από δημοσιεύματα τοπικών εφημερίδων (Βλ. Ελευθερία Καλαμάτας, της 27.9.2006), όπου αναφέρεται στην εδώ και 40 χρόνια μελέτη του δρόμου Κυπαρισσίας Ραυτόπουλου, η οποία ...καθεύδει ύπνον βαθύ! Κι αφού επί τόσα χρόνια τίποτα δεν έχει γίνει, η τελική φάση αυτής της μελέτης μετά τη συνταξιοδότηση του μηχανικού που την είχε αναλάβει, φαίνεται πως πήγε κι αυτή για... συνταξιοδότηση!

Στη Γενική Συνέλευση τέθηκαν κι άλλα ζητήματα, όπως η επιτακτική ανάγκη αλλαγής του

δικτύου ύδρευσης από τους αμιαντωσώληνες, να ασφαλτοστρωθούν οι εσωτερικοί δρόμοι του χωριού, να συντηρηθούν όλοι οι αγροτικοί δρόμοι, να αξιοποιηθεί ο χώρος της Βουλιαγμένης κι αν είναι δυνατόν και το ερειπωμένο ελαιοτριβείο για πολιτιστικές χρήσεις του από την κοινότητα. Επισημάνθηκε επίσης πως οι σχέσεις της Κοινοτικής Αρχής με το Σύλλογο, μετά τις τελευταίες εκλογές, έχουν σαφώς καλύτερες κι ελπίζει στην αλαστική συνεργασία, ώστε να γίνει σωστή ιεράρχηση των προβλημάτων και ταχεία επίλυσή τους. Τέλος στη Γενική Συνέλευση πάρθηκε απόφαση για την έκδοση περιοδικής εφημερίδας του Συλλόγου για ευρύτερη επικοινωνία με τους κατοίκους όχι μόνο του χωριού μας, αλλά κι όλων των άλλων χωριών της Τριπύλης κι από τη σκοπιά μας θα προσπαθήσουμε να ενημερώνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα όλους τους αγαπητούς μας Τριπυλιώτες. Τώρα που η Έδρα της Κοινότητας βρίσκεται στο σωστό της τόπο, όλα θα πάνε καλύτερα. Θα τολμήσουμε να αλλάξουμε την εικόνα εγκατάλειψης.

Στη συνέχεια έγιναν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ. Σ και Ε.Ε. και συγκροτήθηκαν σε σώμα ως ακολούθως:

Για το Δ.Σ. Πρόεδρος: Γεώργιος Χριστόπουλος, Αντιπρόεδρος: Δήμος Πολίτης, Γ. Γραμματέας: Άγγελος Δούκας, Αναπλ. Γραμμ.: Γεώργιος Σταθόπουλος, Ταμίας: Δ. Γεωργιόπουλος, Μέλη: Ηλίας Πανουσόπουλος, Νίκη Στεριώτη-Χριστοπούλου. Εξελεγκτική Επιτροπή: Πρόεδρος Σωτήρης Γυφτάκης, Μέλη: Βασίλης Βλάχος, Γεώργιος Πολίτης.

Μετά τη Γ.Σ. κι αρχαιρεσίες ακολούθησε η κοπή της Χριστουγεννιάτικης Πίτας κι εκφράστηκαν ευχές για υγεία, ειρήνη, δημιουργία κι ευτυχία.

Εγγραφα - Αναφορές του Συλλόγου

Επανελημμένα ο Σύλλογος έχει απευθυνθεί σε αρμόδια Υπουργεία και τοπικές Αρχές με έγγραφα του αναφορές για την επίλυση των προβλημάτων της Κοινότητας, κι έχει πάρει απαντήσεις, ωστόσο επιμένει απαντώντας με περαιτέρω επερωτήσεις που φέρουν στη βουλή κόμματα της Αντιπολίτευσης και βουλευτές της, προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί του.

Δημοτικές εκλογές Οκτωβρίου 2006

Στις δημοτικές εκλογές Οκτωβρίου κατήλθαν στη Κοινότητα Τριπύλης δυο συνδυασμοί (Η Ανεξάρτητη Συνδικτική Κίνηση Θ. Τσαλαμανδρή) και Ανασυγκρότηση Τριπύλης (Ι. Βασιλόπουλος) έλαβαν: Θ. Τσαλαμανδρή 388 ψήφους, Ι. Βασιλόπουλος 342 ψήφους.

Διαχρονική Πορεία

Η πρωτεύουσα του παλαιού Δήμου Τριπύλης, το χωριό του Αναστάση Γυφτάκη του Ξακουστού χιλιαρχού και μεγαλοκαπετάνου που έπεσε δίπλα στον Παπαφλέσσα στο Μανιάκι, το Ραυτόπουλο θα πρέπει να πρωτοκατοικήθηκε γύρω στο 14^ο αιώνα στα χρόνια της δεσποτείας του Μυστρά από τους Εμμανουήλ Καντακουζηνό και Θεόδωρο Παλαιολόγο Β' κι ως φαίνεται εκείνη την εποχή η Αρκαδία και τα Τριπυλοχώρια είχαν κατακτηθεί από τη βενετσιάνικη φαμίλια Ραούλ, αλλά στα χρόνια των Παλαιολόγων λέγεται πως η Λεντεκάδα ήταν το πιο μεγάλο χωριό της Τριπύλης, αφού το δημοτικό τραγούδι αναφέρει **Χίλιες πόλεις στο Μοριά χίλια σπίτια στη Ροδιά**, που ασφαλώς θα πρόκειται για υπερβολή, αφού κάπου ενάμιση δυο αιώνες αργότερα στο πρώτο ντοκουμέντο του ημερολογίου του Μορέως (1689) αναφέρεται πως στο Ραυτόπουλο κατοικούσαν 27 οικογένειες και 155 κάτοικοι, ενώ στη Λεντεκάδα (2) οικογένειες λιγότερο 25, αλλά μόλις 140 κάτοικοι. Εδώ να σημειώσω πως το Ραυτόπουλο καταλαμβάνει την 6^η θέση απ' όλα τα χωριά της Αρκαδίας με πρώτη τη Φιλιατρά(795)κι ακολουθούν Γαργαλιάνοι με 471, Σουλιά 305, Μάλη 227, Ζούρτσα 168, Ραυτόπουλο 155, Λεντεκάδα 140, Σελά 82, Καλογερέσι 78,

Λαντζονάτο 71, Λυκουδέσι 62, Ασουτάινα 58, Ντάρα 43 Κλωνί 35, Τριπύλα 32 και Λεσοβήτι 20. Το ότι το Ραυτόπουλο κατοικήθηκε πριν το 1400 είναι γεγονός αφού στο τοξωτό υπέρθυρο της εκκλησιάς Αγίου Νικολάου παρατηρούμε την εγχάρκτη χρονολογία 1418 κι αυτό μας οδηγεί να συμπεράνουμε πως πριν από αυτή την χρονολογία πρέπει να κατοικήθηκε το χωριό, ή τουλάχιστον να υπήρχαν οικισμοί γύρω από τη σημερινή θέση του χωριού στις εύφορες περιοχές, αφού υπάρχουν ξωκλήσια, όπως στη Τραγάνα η Τουρλοεκκλησιά για την οποία τόσα θρυλούνται, ο Αγιώργης, ο Άγιος Ταξιάρχης (Ανταξιάρης), Αγία Παρασκευή, η Παναγίτσα, Αηδημήτρης, Αηλιάς, Αγιανπέτρος, Άγιος Βλάχος, Άγιος Βασίλειος, Άγιος Θεόδωρος, Αηθανάσης κ.ά.

Ωστόσο όλα χάνονται μέσα στο θρόλο αφού γραφτά στοιχεία δεν μπορούσαμε να βρούμε κι έτσι με όσα από παππού σε γιο, από στόμα σε στόμα αναδιφώντας πάλι και με πολύ μεγάλη προσοχή αναλύουμε θεωρούμε πως οι πρώτοι κάτοικοι του χωριού θα πρέπει να ήταν οι Πανουσαίοι κι ακολούθησαν οι Πολιταίοι. Κι εδώ οι παλιότεροι διηγούνταν πως οι πρώτοι κατείχαν τις καλύτερες και μεγαλύτερες περιουσίες στο

χωριό, κάποιοι μάλιστα πίστευαν πως τα είχαν βρει με τους Οθωμανούς, ενώ οι δεύτεροι που ήρθαν αργότερα στο χωριό φαίνεται πως ήταν η αιτία να αλλάξει το όνομα του χωριού από Καρυόπουλο σε Ραυτόπουλο κι αυτό πιθανόν

από κάποιο ραφτάκι που θρυλούνταν πως είχε έρθει από την Πόλη κι ενώ οι Πανουσαίοι κατείχαν την Πέρα Ρούγα, γεγονός που και σήμερα συμβαίνει, ενώ οι Πολιταίοι στη Δώθε Ρούγα, όπως συμβαίνει και σήμερα κι ακόμα εκείνοι ήταν πρώτοι που εκμεταλλεύτηκαν το θείο δώρο το νερό που χτίσανε τους μύλους. Να σταθώ στο όνομα Ραυτόπουλο, που απ' όσο θυμάμαι παλιά γράφαμε Ραυτόπουλο, για να καταντήσει στο δυσκολοπρόφερτο Ραυτόπουλο Γεγονός είναι πως από πολύ παλιά παλεύω να γραφεί πάλι Ραυτόπουλο, όπως κι ο Δήμος δεν ήτανε ποτέ Τριπύλας, αλλά Τριπύλης κι αυτό τελικά όπως γνωρίζουμε με προεδρικό διάταγμα επιτέλους επετεύχθη να γραφτεί το ορθό.

Λίγο μετά τα Ορλωφικά έφτασαν στο χωριό οι εξαναγκασμένες οικογένειες Σε φυγή, κυνηγημένες από την Αγορέλιτσα, σημερινό Αμπελόφυτο Γυφτακίων αρχικά θα εγκατασταθούν στο Χούμπαγου και κατεβαίνουν στη συνέχεια στο χωριό, όπου θα

βρούν καταφύγιο στη Δώθε Ρούγα και με πολύ κόπο θα καταφέρουν να καλλιεργήσουν περιοχές δασωμένες, όπως τους Λόγγους-κι απ' ότι μαθαίνω ξαναλόγγωσαν πάλι τα Πέρα Δέντρα και γενικά τα άγονα εδάφη. Γεγονός είναι πάντως πως αυτοί έφεραν μια καινούργια εποχή για το χωριό. Λέγεται πως αυτοί πέσανε με τα μούτρα να φυτέψουνε ελιές κι αμπέλια, έτσι όπως είχαν μάθει στα πεδινά μέρη τους. Αλλά το σημαντικότερο, όπως και στο βιβλίο μου περιγράφω, είναι πως συνεισέφεραν, ώστε να γιγαντωθεί το μένος κατά του κατακτητή, μένος που έφεραν μέσα τους οι καινούργιοι πρόσφυγες.

Λίγο πριν την Επανάσταση του 1821 το Ραυτόπουλο είχε λιγότερους από 300 κατοίκους, ενώ αμέσως μετά την απελευθέρωση φαίνεται να ξεπερνάει τους 350 για να φτάσει το 1846 τους 485. Κι ως το τέλος του αιώνα έχει μια μικρή πτώση (το 1879 με 458 κατοίκους. Είναι η εποχή που πολλές φασίλιες εγκαταλείπουν το χωριό προς τις πόλεις κύρια των Γυφτακίων και κάποιοι στο μεταξύ αλλάζουν όνομα, όπως Σπαλαίοι και Κανελλοπουλαίοι από Γυφτακαιοί. Να αναφέρω κάποια ονόματα: Λάμπρος Γυφτάκης (1844-1914) γιού του οποίου ήταν ο Απόστολος, Γιάγκος κι Αρυστείδης, Θεόδ. Αναστασίου Γυ-

στη σελ. 3

ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Είναι πλέον διεθνώς γνωστό ότι τα φρούτα και τα λαχανικά με έντονα ζωηρά χρώματα είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικές ουσίες και βιταμίνες. Επιστημονικές έρευνες έδειξαν ότι ένας καλός οδηγός για την επιλογή φρούτων και λαχανικών είναι το χρώμα

ΑΣΠΡΟ

Στα φρούτα και τα λαχανικά αυτής της ομάδας ανήκουν το κουνουπίδι, τα κρεμμύδια, τα σκόρδα, τα μανιτάρια κ.ά. Περιέχουν φυτοχημικά όπως το alyl sulfides και οι πολυφαινόλες που μελετώνται για την πιθανότητα μείωσης του κινδύνου καρδιακών παθήσεων.

ΠΡΑΣΙΝΟ

Στην πράσινη ομάδα περιλαμβάνονται το μαρούλι, το σπανάκι, το μπρόκολο, τα φασολάκια και τα λαχανάκια Βρυξελλών. Περιέχουν φυτοχημικά όπως η λουτεΐνη και τα ινδόλια που εξετάζονται για το ρόλο τους στη διατήρηση καλής όρασης και στη μείωση του κινδύνου για ορισμένες μορφές καρκίνου. Στα πράσινα λαχανικά και κυρίως στα σκουρόχρωμα υπάρχουν πολλές βιταμίνες Β (Β6, Β12, Φολικό οξύ).

ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει τα καρότα, τα πορτοκάλια τα κολοκύθια, τα πεπόνια τα

γκρεϊπφρούτ, το καλαμπόκι και τις μπανάνες. Περιέχουν φυτοχημικά όπως το β-καροτένιο και φλαβονοειδή. Μαζί με τη βιταμίνη C, αυτά τα φυτοχημικά συμβάλλουν στη μείωση των καρδιαγγειακών παθήσεων, ορισμένων μορφών καρκίνου, καθώς και στη μείωση του ρυθμού γήρανσης.

ΚΟΚΚΙΝΟ

Εδώ βρίσκουμε τις ντομάτες, τις κόκκινες πιπεριές, τις φράουλες, το ρόδι, το καρπούζι και τα μήλα. Περιέχουν φυτοχημικά όπως το λυκοπένιο και τις ανθοκυανίνες. Ο ρόλος του λυκοπενίου στην προστασία από διάφορες μορφές καρκίνου έχει μελετηθεί εκτενώς. Οι ανθοκυανίνες συμβάλλουν στη αντιγήρανση.

ΜΠΛΕ ΚΑΙ ΜΩΒ

Οι μελιτζάνες, το μωβ λάχανο, Τα μούρα τα μαύρα σταφύλια, είναι μερικά από τα φρούτα και λαχανικά αυτής της ομάδας. Περιέχουν φυτοχημικά όπως οι ανθοκυανίνες και τα φαινολικά συστατικά, ουσίες με ισχυρά αντιοξειδωτικά που συμβάλλουν στον περιορισμό του κινδύνου από καρδιοπάθειες, στον περιορισμό κάποιων μορφών καρκίνου, καθώς και στην αντιγήρανση.

Γ. Χ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΠΥΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟ

Την Τετάρτη 4 Απριλίου 2007 έγινε η μεταφορά των γραφείων της κοινότητας στο Ραυτόπουλο από το Σελλά, που ήταν μέχρι τώρα παράτυπα. Έτσι ξεκίνησε η λειτουργία της κοινότητας στην Έδρα της μετά την μετακόμιση των γραφείων, των κομπιούτερ, των εγγράφων των αρχείων, αλλά και των μηχανημάτων της (τσάπα, αυτοκίνητο).

Η κοινότητα θα στεγάζεται προσωρινά μέχρι την ανέγερση καινούριων γραφείων, στο νεοκλασικό κτίριο του παλαι-

ού δημοτικού σχολείου και στο κοινοτικό γραφείο Ραυτοπούλου.

Όπως μας είπε ο νέος πρόεδρος της κοινότητας κ. Θεόδωρος Τσαλαμανδράς στα γραφεία της κοινότητας στεγάζονται εκτός από το 9μελές κοινοτικό συμβούλιο, 3 υπάλληλοι γραμματείς της κοινότητας, 2 υπάλληλοι του ΚΕΠ και ο οδηγός της τσάπας.

Τα έξοδα έκδοσης του 1ου φύλλου είναι προσφορά του **Κώστα Φ. Βλάχου**.

Εκδήλωση

Στις 22 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στην Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών ομιλία του συγγραφέα Σωτ. Γυφτάκη για τον ποιητή **Πάνο Σπάλα** καταγόμενο απ' το Ραυτόπουλο.

Διαδικτυακή ενημέρωση

Πληροφορούμε πως στη Κοινότητα μας υπάρχει ηλεκτρονική διεύθυνση E-mail: Info@tripylis.gr
Και ιστοσελίδα internet: www.tripzlis.gr

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ
Β. ΒΛΑΧΟΣ
Ιππόνακτος 19 Ν. ΚΟΣΜΟΣ
ΤΗΛ. 210 9023592
Ψωμί και
Δίπλες Ραυτοπουλείκες

Ιστορικό ίδρυσης του Συλλόγου των Απανταχού Ραυτοπουλαίων

Στις δεκαετίες '60 και '70 πολλοί Ραυτοπουλαίοι μετοίκησαν στην Αθήνα, στο Πειραιά και σε άλλα προάστια της Αττικής προς αναζήτηση βιοπορισμού. Η επιθυμία όλων αυτών που είχαν μετοικήσει ήταν να έχουν κάποια επαφή επικοινωνία μεταξύ τους. Πως όμως θα μπορούσαν να έχουν αυτήν την επικοινωνία; Αυτό ήταν ένα δύσκολο πρόβλημα λόγω των μακρινών αποστάσεων που έμεναν ο ένας με τον άλλον, αλλά και της αντιξοότητας της εργασίας τους που μεσολαβούσε. Τότε λοιπόν σκέφτηκαν πως ο καλύτερος τρόπος για την επικοινωνία τους θα ήταν η ίδρυση ενός συλλόγου του χωριού τους. Έτσι λοιπόν τον Οκτώβριο του 1981 σε ένα καφενείο στα Κάτω Πατήσια συναντήθηκαν μερικά άτομα, μεταξύ των οποίων οι παρακάτω: Παναγιώτης Πολίτης του Δημητρίου (Μπόγγρη), Κωνσταντίνος Γυφτάκης του Ευθυμίου, Πανούσης Αντώνιος του Γεωργίου, Σταθακόπουλος Θεόδωρος του Παναγιώτου, Μανωλόπουλος Μανώλης του Κωνσταντίνου, Αντώνιος Νικόλαος του Λάμπρου, Στρατκόπουλος Χρήστος του Ευθυμίου. Κατά τη διαλογική συζήτηση που έγινε με κάθε λεπτομέρεια διαπιστώθηκε η επιθυμία κι ο διακαής πόθος όλων: Να ιδρυθεί απ' όλους τους διαμένοντες στην Αθήνα και στις λοιπές περιοχές της Αττικής Ραυτοπουλαίους ο σύλλογος του χωριού τους, δηλαδή ο Σύλλογος των Ραυτοπουλαίων. Έτσι ξεκίνησε η αρχική ιδέα. Κατόπιν επακολούθησαν πολλές διαβουλεύσεις, έγιναν πολλές προσπάθειες να ξεκινήσουν οι προεργασίες για την ίδρυση του Συλλόγου τους. Συντάχτηκε το καταστατικό. Τη φροντίδα για την κατάρτισή τους ανέλαβαν οι εκ του Ραυτοπούλου καταγόμενοι δικηγόροι:

Γεωργόπουλος Ιωάννης του Νικολάου, Παναγιωτόπουλος Ευθύμιος του Παναγιώτου και Σταθόπουλος Γεώργιος του Σταύρου. Στα 32 άρθρα του καταστατικού αναφέρονται ρητά οι σκοποί και οι υποχρεώσεις του Συλλόγου. Στις 23-5-1982 έγινε η καταστατική συνέλευση στο Γραφείο του Γεωργόπουλου Ιωάννη και υπογράφουν το καταστατικό τα πρώτα 28 ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου: Γεωργόπουλος Ιωάννης του Ι, Χριστόπουλος Παναγιώτης του Π, Πολίτης Χαράλαμπος του Κ, Πανούσης Αντώνης του Γ, Στρατκόπουλος Χρήστος του Ε, Μανωλόπουλος Μανώλης του Κ, Σταθακόπουλος Θεόδωρος του Π, Στρατκόπουλος Ηλίας του Ι, Δούκας Διονύσιος του Ν, Αντώνιος

Νικόλαος του Λ. Παναγιωτόπουλος Ευθύμιος του Π, Αναστασόπουλος Διονύσιος του Χ, Γυφτάκης Κωνσταντίνος του Ε, Ηλιόπουλος Παναγιώτης του Θ, Αντώνιος Παναγιώτ. του Θ, Θανασουλόπουλος Παναγιώτης του Β, Θανασουλόπουλος του Χ, Πολίτης Θ. του Ι, Πανουσόπουλος Αργύριος του Χ, Παναγιώτου Κανέλλος του Θ, Πολίτης Ιωάννης του Κ, Σπάλας Αλέξ. του Ι, Στρατκόπουλος Παναγιώτ. του Κ, Στρατκόπουλος Ευθύμιος του Η, Στρατκόπουλος Δημήτριος του Η, Χριστόπουλος Αθανάσιος του Π, Χριστόπουλος Γεώργιος του Π, Χριστόπουλος Ευστάθιος του Δ.

Το καταστατικό υπεβλήθη στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών κι είχε επωνυμία: Σύλλογος των Απανταχού Ραυτοπουλαίων, Η ΜΑΡΤΖΑΙΝΑ, όπου κι εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.2641/82 απόφασή του, όπου και καταχωρήθηκε στο βιβλίο αναγνωρισμένων Σωματείων με την υπ' αύξ. αριθ. 11491 της 4. 1.1983.

Η πρώτη και μάλιστα πανηγυρική συνέλευση του Συλλόγου πραγματοποιήθηκε στις 6. 2.1983 κι ώρα 10.00 π.μ. στο ξενοδοχείο ΑΚΑΔΗΜΟΣ, Ακαδημίας 58, όπου και υπήρξε μεγάλη προσέλευση συμπατριωτών μας Ραυτοπουλαίων κι ενεγράφησαν νέα μέλη, έγιναν οι πρώτες αρχαιρεσίες κι εξελέγησαν κατά σειράν προτίμησης για το Δ.Σ. του Συλλόγου τα παρακάτω μέλη: Γεωργόπουλος Ιωάννης του Ν, Στρατκόπουλος Ηλίας του Ι, Στρατκόπουλος Χρήστος του Ε, Χριστόπουλος Παναγιώτης του Π. Πολίτης Χαράλαμπος του Κ, Παναγιωτόπουλος Ευθύμιος του Δούκας Διονύσιος του Ν, και για την Ε. Ε. εκλέχτηκαν οι: Δούκας Άγγελος του Ν, Στρατκόπουλος Παναγιώτης του Κ, Χριστόπουλος Αθανάσιος του Π.

Τα νεοεκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. συνήλθαν σε πρώτη συνεδρίαση στις 11.2. 1983 στο γραφείο του Συλλόγου, Σωκράτους 59, στην Αθήνα, όπου συγκροτήθηκαν σε σώμα:

Πρόεδρος: Στρατκόπουλος Χρήστος του Ε, Αντιπρόεδρος: Γεωργόπουλος Ιωάννης του Ν, Γενικός Γραμματέας: Χριστόπουλος Παναγιώτης του Π.τ Αναπληρωτής Γραμματέας:

Στρατκόπουλος Ηλίας, Ταμίας: Δούκας Διονύσιος του Ν, και μέλη: Παναγιωτόπουλος Ευθύμιος του Π. και Πολίτης Χαράλαμπος του Κ.

Τα καθήκοντα κι οι υποχρεώσεις των μελών του Δ.Σ. αναγράφονται λεπτομερώς στο καταστατικό του Συλλόγου.

Κηφισιά Απριλίου 2007- Παναγιώτης Πολίτης του Δ. (τ. πρόεδρος του Συλλόγου)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Μουσική που περιλαμβάνει τα άσματα της ορθόδοξης εκκλησίας ονομάζεται Βυζαντινή, λέγεται έτσι διότι ανεπτύχθη κατά τους βυζαντινούς χρόνους κυρίως στο Βυζάντιο και διαδόθηκε πρώτα στις γειτονικές χώρες της Ανατολής και αργότερα στη Δύση. Δημιουργήθηκε από εμπνευσμένους συνθέτες τους λεγόμενους μελοποιούς ή υμνωδούς. Καλλιεργήθηκε από ανώτατους λειτουργούς ιεράρχες και αυτοκράτορες (Ιουστινιανός, Ηράκλειτος, Ρωμανός ο Μελωδός κ.ά.). Η βυζαντινή θεωρείται ως συνέχεια της αρχαίας Ελληνικής και έχει ως χαρακτηριστικό γνώρισμα την μονοφωνική εκτέλεση των ύμνων, εν αντιθέσει με την πολυφωνική εκτέλεση της Ευρωπαϊκής.

Η βυζαντινή μουσική χρησιμοποιεί δικούς της φθόγγους, που πήραν τα ονόματά τους από τα πρώτα γράμματα της Ελληνικής αλφαβήτου και είναι οι εξής επτά:

Πα, Βου, Γα, Δι, Κε, Ζω, Νη.
Χριστόπουλος Μάριος
Φοιτητής Μουσικολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών

Διατηρητέο ιστορικό μνημείο το Δημ. Σχολείο Ραυτοπούλου

Στις 30 του Σεπτεμβρίου του περασμένου έτους τελέστηκαν τα εγκαίνια του Πολιτιστικού Κέντρου στο Ραυτόπουλο Μεσημιάς του αναπαλαιωμένου και διατηρητέου ιστορικού μνημείου του νεοκλασικού πετρόχτιστου Σχολείου της πάλαι ποτέ πρωτεύουσας του τ. Δήμου Τριπύλης και τώρα έδρα της νεοσύστατης κοινότητας Τριπύλης. Παραβρέθηκε πλήθος κόσμου. Μίλησαν: ο πρόεδρος του Συλλόγου των Απανταχού Ραυτοπουλαίων Γ. Χριστόπουλος, ο συγγραφέας Σ.Ε. Γυφτάκης, ο τ. δάσκαλος Αργύριος Πανουσόπουλος κι ο τ. επιθεωρητής 2βάθμιας Εκπαίδευσης Π. Χριστόπουλος

Για να γνωρίζουμε τη γη μας!

Και το γαϊδουράγκαθο έχουν αξία. Να που το γνωστό μας άπλετο φυτό έχει αξία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο! Ούτε νερό θα μας ζητήσει ούτε λίπασμα.

Φυτεύεται το φθινόπωρο κι αναπτύσσεται με τις βροχές του χειμώνα. Ως ζιζάνιο το ίδιο δεν χρειάζεται ούτε ζιζανιοκτόνο! Καλλιεργείται σε όλα τα χωράφια, όπως καλά γνωρίζουμε, ακόμα και στα πετρώδη. Στη Θεσσαλία, στο Συκούριο υπάρχει εργοστάσιο που το επεξεργάζεται και πρόκειται να ανοίξει κι άλλο στην ίδια περιοχή. Να λοιπόν που μπορεί το φυτό μας γαϊδουράγκαθο να μας προσφέρει ωφέλιμη ενέργεια...

Ας στραφούμε λοιπόν στη φύση! Είναι ακόμα καιρός για να σωθεί η γη μας!

Πένθη

Στις 6 Απριλίου έφυγε από κοντά μας η Μαίρη Σουρίλα (κόρη της Αγγελικής Χριστοπούλου), ετών 35.

Εφυγαν στους πρώτους μήνες του 2007

Λυμπεροπούλου Ελένη ετών 97, Ροδιά

Θοδωροπούλου Δήμητρα ετών 83, Λαντζονάτο,

Νικολόπουλος Κων/νος του Γ. ετών 34, Ροδιά.

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΓΥΦΤΑΚΗΣ

ΜΑΝΙΑΚΙ 20 ΜΑΗ 1825

Θαρρώ πως το θέμα Παπαφλέσσας είναι πάντα επίκαιρο, πολύ δε περισσότερο το μήνα Μάη, όπου κάθε χρόνο έτσι κι φέτος θα γιορταστεί επίσημα η 182η επέτειος της ηρωικής θυσίας του ιδίου και των συν αυτώ πεσόντων, έτι δε περισσότερο για μας τους Ραφτοπουλαίους, αφού σε όλους μας πια είναι γνωστό πως δίπλα από το μεγάλο εθνογένητο και πυρπολητή των ψυχών, έπεσε ηρωικά μαχόμενος ο Αναστάσης Γυφτάκης, ο δικός μας ένδοξος συμπατριώτης, ο οποίος έλαβε μέρος σε όλες τις νικηφόρες μάχες από την απελευθέρωση της Καλαμάτας, όπου πρώτος αυτός συνέτρεξε με 175 Αρκάδες. Όπως αναφέρουν ιστορικοί της εποχής (Αμβρόσιος Φραντζής, Αθανάσιος Γρηγοριάδης κ.ά.), γόνος παλιάς ιστορικής οικογένειας κατάγονταν από το Ραφτόπουλο, από τους πλέον επίσημους άνδρες της προεπαναστατικής περιόδου, έδρασε ως κλεφταρματωλός επικεφαλής πάντοτε αξιολόγου αριθμητικής ομάδος συμπατριωτών του και συγγενών του, έλαβε μέρος πολλές φορές σε συμπλοκές με τουρκικά αποσπάσματα, μυηθείς από τους πρώτους στη Φιλική Εταιρεία.

Κατά τους διωγμούς των Κλεφταρματωλών στα 1804-1806, αφού έδωσε αλληπάλληλες και νικηφόρες μάχες κατά των τούρκων, που τους παρείχαν βοήθεια κάποιοι συνθηκολόγοι συμπατριώτες κοτζαμπάσηδες τον εξανάγκασαν να καταφύγει στη Μάνη κι από εκεί στα Επτάνησα, όπου κατέταξε στα αγγλικά τμήματα, κοντά στα οποία απέκτησε πολεμική εμπειρία. Πέρα από την συμμετοχή του σε όλες τις φονικές μάχες που έδωσαν οι Έλληνες αγωνιστές του 1821 σε όλο το Μωριά, ο Αναστάσης Γυφτάκης έδειξε εξαιρετική διαγωγή σε όλες τις μετέπειτα συμπεριφορές του, μα πάνω απ' όλα υπήρξε σεμνός και δίκαιος κι όσα αξιώματα του προσεφέρθησαν, όντας ένας από τους υψηλόβαθμους αξιωματούχους, χιλιάρχος(στρατηγός) αποποιήθηκε υπέρ του Έθνους(πρβλ θιβλίο μου Αδαπάνητο Φορτίο Θρύλων) κι όταν ακόμη κι άλλοι μερίζονταν εξουσίες και υλικά αποκτήματα, εκείνος απεσύρθη στο ορεινό του χωριό και μόλις η πατρίδα το απαιτούσε, εκείνος πρώτος προσέτρεχε.

Όταν π.χ. οι πλείστοι των οπλαρχηγών κατά τη διάρκεια της Μ. Εβδομάδας στη πολιορκία του Νικόαστρου, αποφάσισαν να μεταθούν στα σπίτια τους να εορτάσουν το Πάσχα, ο Αναστάσης Γυφτάκης με τους άνδρες του παρέμειναν πιστοί στο καθήκον τους. Από τους δυο χιλιάδες άνδρες που υπήρχαν, παρέμειναν μόνο 85! Κι ένας από τους ελάχιστους αρχηγούς ο Αναστάσης Γυφτάκης!

Όσο σήμερα συμεριζόμενος την έλλειψη χώρου, θα ασχοληθώ μόνο με την ηρωική και περιλάλητη μάχη στο Μανιάκι και να επισημάνω τη μέγιστη σημασία της, αλλά και να επισημάνω σε μια μου διαπίστωση λαμβάνοντας υπόψη μου ένα κλέφτικο τραγούδι που αναφέρεται στο Μανιάκι, όπου ο Κεφάλας λέει στον Παπαφλέσσα:

“Δεν είναι εδώ για πόλεμο
δεν είναι για καρτέρι...” κι εννοούσε φυσικά το μέρος που είχε ο Παπαφλέσσας επιλέξει για να αντιμετωπίσει τα εχθρικά στίφη.

“Σου είπα Κεφάλα μην το λες

και μην το κουβεντιάζεις...” φαίνεται πως αποκρίθηκε ο Παπαφλέσσας, γιατί όχι μόνο ο Κεφάλας, αλλά κι άλλοι Τριφυλίοι πρωτοκαπετάνιοι και μάλιστα εκείνοι που γνώριζαν καλύτερα ως ντόπιοι τη περιοχή, όπως ο Αναγνώστης Γκότσης κι ο Αναστάσης Γυφτάκης δεν ήθελαν να στηθούν στα Ταμπούρια του Μανιακίου, αφού όπως σωστά στο κλέφτικο τραγούδι επισημαίνεται, δεν εκεί για πόλεμο, δεν ήταν για καρτέρι.. κι αντ' αυτού πρότειναν τις άγριες χαράδρες της Αγιάς της Μάλης, όπου και θα πε-

Του ΣΩΤΗΡΗ Ε. ΓΥΦΤΑΚΗ

τσόκοβαν τους αραπάδες του Ιμπραήμ, αλλά για δικούς του λόγους ο πανέξυπνος, αλλά βαριά συνένοχος συναισθανόμενος Παπαφλέσσας το απέκλεισε, κι εκεί έγκειται η διαπίστωση κι απορία- όχι θέβαια μόνο η δικιά μου- Να ήταν οι τύψεις συνείδησης άραγε, που βασάνιζαν τον παράφορο, παράτολμο και πολλές φορές εκδικητικό υπουργό εσωτερικών και πρωταγωνιστή και πρωτομάρτυρα της Ελευθερίας,, που ήθελε να θυσιαστεί για τη πατρίδα παίρνοντας στο λαιμό του όσους παρέμειναν κοντά του, πιστοί στον όρκο τους, σαν άλλοι τριακόσιοι του Λεωνίδα, ή κάτι άλλο υπήρξε και το πήρε μαζί του; Οι ιστορικοί της εποχής το αφήνουν αδιευκρίνιστο. Να τι γράφει ο Αθανάσιος Γρηγοριάδης στα απομνημονεύματά του, Ιστορικά Αλήθειαι δια την Ιστορίαν της Μεσσηνίας επί Τουρκοκρατίας,

“...Ο Ιμπραήμ πασάς ηγούμενος 16.000 Αιγυπτίων κι Αλθανών πεζών τε και ιππέων εξεστράτευσαν εκ Ναυαρίνου την 5ην πρωινήν ώραν της 20ης Μαΐου του έτους 1825 εναντίον των εν Μανιάκι οχυρωμένων Πελοποννησιακών συμποσούμενων έως 1600 εκλεκτών μαχητών...Με τας πολλάς δε συνδιασκέψεις και γνώμας των οπλαρχηγών και καπιτάνων, οι μεν Βοϊδής Μαυρομιχάλης, Αθαν. Κουμουνδουράκης, Παναγιώτης Κεφάλας, Αναστάσης Γυφτάκης και Αναγνώστης Γκότσης εγνωμοδότησαν κι επέμενον να αφήσωσιν την θέσιν του Μανιακίου ως ακατάλληλον προς συγκρότησιν μάχης, ίνα μην απολεσθώσιν αδίκως, αλλά να καταλάβωσιν την εν μικρώ τινι αποστάσει υπερκειμένην θέσιν Αγιάς, έως ότου προφθάσει εγκαίρως κι η αναμενόμενη επικουρία συγκειμένη εξ 1500 Αρκαδίων υπό τον Γ, Γρηγοριάδην, Παπατζωραίους κι άλλους υπό την οδηγίαν Αθαν. Γρηγοριάδου εκ 12000Καρυτινών κλπ υπό την διοίκησιν Πλαπούτα, αλλά ο Παπαφλέσσας επέμενε να μείνωσιν εις το Μανιάκι...” Κι πιο κάτω στη σελίδα 171 του ιδίου θιβλίου επισημαίνει: “...Κατά τη μάχην ο Παπαφλέσσας εφονεύθη κτυπηθείς εις τα ώτα δια κονταριού όπλου ενός Αλθανού, Χούσου λεγομένου ο δε παρά τα δεξιά ιστάμενος Αναγνώστης Γκότσης δια του ξίφους του παραχρήμα κατακρεούργησε τον Αλθανόν Χούσον, αλλά κι ο ατρόμητος Γκότσης κυκλωθείς και ηρωικώς δια του πιστολιού και του ξίφους του κατεκόπη μεληδόν υπό των Αλθανών. Οι Αρκάδιοι επολέμησαν επί μίαν ώραν ακόμη

κι έπεσαν όλοι ηρωικώς μαχόμενοι μετά του αρχηγού των Παπαφλέσσα, του αδελφού του Νικήτα, του Γυφτάκη, του Μπουχανά, του Μαυρομιχάλη, του Κουμουνδουράκη, του Κεφάλα, των τριών τέκνων του παπά Οικονόμου κι εξ' όλων διεσώθησαν μόνον δέκα που κατέφυγαν εις Μάλην...” Αλλά κι ο Αμβρόσιος Φραντζής(1771-1851) στην Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασεως γράφει σχετικά:

“...Ο Γρηγόριος Δικαίος μετέθη εις το Μανιάκι τρεις ώρας απέχον εκ του φρουρίου Νεοκάστρου, τοποθετηθείς εκεί μετά 310 περίπου Ελλήνων εκ διαφόρων περιοχών συνελθόντων εκείσε 650 Ελλήνων της επαρχίας Τριφυλίας. Επικεφαλής όντες εκ μεν της Τριφυλίας ο Αναστάσης Γυφτάκης, ο Μπουχανάς, ο Αναγνώστης Γκότσης 3 τέκνα του παπά Οικονόμου εκ Λιγυδιότης κι άλλοι διάφοροι καπιτάνοι... Την συνάθροισιν ταύτην των στρατευμάτων ο μεν Γρηγόριος Δικαίος θεωρών έχαιρεν, οι δε καπεταναίοι εκάστης επαρχίας, εξαιρέτως δε ο Παναγιώτης Κεφάλας, Αθανασούλης Κουμουνδουράκης, Πιέρος Βοϊδής κι ο Αναστάσης Γυφτάκης τω εσυμβούλευον να μη σταθώσιν εις την θέσιν Μανιακίου, ως ακατάλληλον δια την μάχην και να απέλθωσι δε εις την εκείθε πλησίον κειμένην θέσιν της Μονής Αγιάς, ονομαζομένην, επί τω λόγω, ότι, εάν μείνωσιν εις το Μανιάκι, όχι μόνον δεν θέλουσιν θλάψει τον εχθρόν, αλλά θα αφανισθώσιν κι όλοι οι Έλληνες...”

Κι ο μεγάλος Έλληνας ιστορικός καταλήγει: “...Δεν εστάθη όμως δυνατόν να ακούσει τας συμβουλάς των καπετανίων ο Γρηγόριος Δικαίος...”(Βλ. τόμ. Β' σελ. 345)

Μα και στα τελευταία λόγια του Παπαφλέσσα καταφαίνεται ανάγλυφα η προειλημμένη απόφαση του. Στον ίδιο τόμο πιο κάτω στη σελίδα 348 σημειώνει ο Αμβρ. Φραντζής:

“...Ο δε Γρηγόριος Δικαίος περιερχόμενος από τους μηδαμινούς προμαχώνας των Ελλήνων, αφού είδεν ότι πλιότεροι είχαν αποχωρήσει, ησθάνθη μεν τότε ότι δεν ήτο ούτε δίκαιον, ούτε κατάλληλον να μείνει εκεί, αλλά εις Αγιάς, δεν επεδέχετο όμως το πράγμα καμίαν επιδιόρθωσιν πλέον, ατρομήτως είπεν προς τους εκείθεν Έλληνες: “...Αδελφοί εάν μετά την μάχην αυτήν δεν ανταμοθώμεν εδώ ζώντες, θέλομεν ανταμωθεί εις τον Άδην, ενώπιον δε του Υψίστου θέλομεν ομολογήσει, το ότι

εξεπληρώσαμεν το προς την πατρίδα και την πίστιν χρέος μας κι ως δίκαιος θέλει μας κατατάξει μετ' εκείνων των ενδόξων μαρτύρων, οίτινες έχυσαν τα αίματά των υπέρ πίστεως. Και πιο κάτω περισσότερο αποκαλυπτικός και τρυφερός: “...Τέλος έφθασεν η ώρα εις την οποίαν ο καθεύς οφείλει να εκπληρώσει το προς την πατρίδα χρέος. Έλθετε λοιπόν οι πληριέστεροι καπιτάνοι να σας ασπαστώ και πάλιν να ανταμοθώμεν εις τον Άδην νικηταί και τροπαιούχοι...”

Έτσι όπως ακριβώς είχαν ορκιστεί ενώπιον της Βουλής και του Εκτελεστικού. Ότι δηλαδή: ‘Η θα επέστρεφε ως νικητής, ή θα έμενεν εις το πεδίο της μάχης! Συνέθη το δεύτερο, μόνο που το προκάλεσε ο ίδιος και πήρε και τόσους άλλους αδίκως στον Άδη μαζί του!

← από τη σελ. 1

φτάκης, γιος του δημάρχου Αναστάση κι αυτός εγγονός του οπλαρχηγού. που μετανάστευσε στη Τεργέστη Ιταλίας. Γιος αυτού υπήρξε ο Σωτήρης Γυφτάκης, που σκοτώθηκε σε αερομαχία στο Μούδρο της Λήμνου στις 7.6.1917.Στα προπύλαια του Πανεπιστημίου υπάρχει αναμνηστική στήλη που τον αναφέρει. Επίσης οι οικογένειες των : Δημήτρη Γυφτάκη, Κωνσταντίνου Γυφτάκη, γιος του Παπαπανώλου, του οποίου τα οστά λέγεται πως μαζί με αυτά του Παπανικόλα βρισκονταν κάτω από το ιερό του Αγίου Νικολάου. Ο Παναγιώτης Γυφτάκης που μετανάστευσε στην Αμερική, κι έπειτα στη Σπηλιά Κυπαρισσίας. Άλλες οικογένειες που έφυγαν από το χωριό εκείνη την εποχή ήταν οι των Πετροπουλαίων και Σπαλαίων που κατέβηκαν στη Κυπαρισσία. Να αναφέρω εδώ πως ο πολύ καλός ποιητής και πανελλαδικά γνωστός Πάνος Σπάλας είναι γόνος αυτής της οικογένειας. Ακόμα και η γνωστή οικογένεια Δημητρακόπουλου που κατέβηκε στους Αρμενιούς κατάγονταν από το Ραφτόπουλο. Εδώ θα πρέπει κανείς να αναζητήσει τη φυγή αυτών των οικογενειών στο άγονο έδαφος και στις μελλοντικές προοπτικές που έφεραν μέσα τους.

Πάντως οι πιο πολλοί απ' αυτούς διέπρεψαν όπου κι αν εγκαταστάθηκαν, αλλά ποτέ δεν ξέχασαν το χωριό τους και με παντοίους τρόπους το θυμούνται, το επισκέπτονται. Ένας απ' αυτούς που οφείλω να υπενθυμίσω ήταν ο Δήμος Γυφτάκης -μακαρίτης τώρα-που πολλά πρόσφερε στο χωριό, όπως όλοι μας γνωρίζουν.

Ο Δήμος Τριπύλης ήταν από τους πρώτους που δημιουργήθηκε μετά την Απελευ-

Διαχρονική Πορεία

θέρωση, το 1834 και ως πρώτος του δήμαρχος εκλέγεται ο πρωτοξάδερφος του Αναστάση Γυφτάκη, Παναγιώτης Γυφτάκης. Αρχικά περιελάμβανε, πέρα από τα γνωστά σήμερα χωριά της κοινότητας Τριπύλης και κάποια χωριά των Κοντοβουνίων, όπως Αετό, Αλικοντούζι, Βούταινα, Μάκραйна, Βερεστιά, Μάλη, Μουργιατάδα και Βρύσες. Δήμος παρέμεινε ως τις 31.8.1912, που καταργήθηκε με το ΦΕΚ 262. Α / 1912. Με τη κατάργηση της Δημαρχίας το Ραφτόπουλο αποτέλεσε ξεχωριστή κοινότητα και στις 22.6.1927 με διάταγμα στο ΦΕΚ 138. Α/1927 προσαρτήθηκε η Ασούταινα. Έτσι το 1928 οι κάτοικοι του χωριού ανήλθαν στους 513, ενώ αρχές του πολέμου του 1940 ο πληθυσμός του ανήλθε στους 616, ενώ στην απογραφή του 1951 μειώθηκε στους 595 κι έκτοτε βέβαια πήρε την κατιούσα να φτάσει σήμερα κάπου λίγο πιο πάνω από τους μισούς. Στα 1914 πρόεδρος του χωριού εκλέγεται ο Κ.Αναστ. Γυφτάκης, όπου συνεχώς εναλλάσσονται με τον Παναγιώτη Πανούση, Πέτρο Πετρόπουλο, Ευστάθιο Μανώλη και Ανδρέα Πολίτη και από το 1919 αναλαμβάνει πάλι πρόεδρος Ο Κ. Α. Γυφτάκης με Γραμματέα τον Νικόλαο Ε. Γυφτάκη (παπού μου !). Δεν πρέπει να διαφεύγει ωστόσο της προσοχής μας πως πολλοί συγχωριανοί μας έχυσαν το αίμα τους για τη πατρίδα, όπως όλοι θα έχετε διαβάσει τα ονόματα στην αναμνηστική στήλη πεσόντων, μόνο που λείπει ένα όνομα κι είναι αυτό του Λάμπρου Σ. Γυφτάκη που έπεσε

στις 14 Απρίλη 1941 κοντά στη Λάρισα από τα στρατεύματα κατοχής των ναζί.

Ας έρθουμε τώρα στο σχολείο, που σήμερα με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση εγκαινιάζουμε. Όπως όλοι ξέρετε είναι από τα ελάχιστα που χτίστηκαν με δωρεά του Ανδρέα Συγγρού αρχές του περασμένου αιώνα κι όπως αντιλαμβάνεστε υπήρξε το πρώτο μέλημα του Συλλόγου των Απανταχού Ραφτοπουλαίων, να αναπαλαιωθεί και να γίνει ιστορικό διατηρητέο μνημείο και για αυτό επισημαίνω με ικανοποίηση, αφού μετά από πολλές διαδικασίες και παραστάσεις σε αρμόδιους φορείς το καταφέραμε. Πριν να χτιστεί το σημερινό σχολείο, οι μαθητές στεγάζονταν στο σπίτι του Δημάρχου Αναστασίου Γυφτάκη κι ύστερα στου μετέπειτα Δημάρχου Αναστασίου Μανωλοπούλου. Στη σχολική χρονιά 1910-1911 φοιτούσαν στο σχολείο 50 μαθητές, από τους οποίους οι 31 στην Α' τάξη.

Από το 1912 λειτουργήσε και Ελληνικό σχολείο κι από το 1921 κι ημιγυμνάσιο στο οποίο φοίτησαν και παιδιά από τα γύρω χωριά της Τριπύλης. Μόνο που δεν είχε καλή τύχη αφού εφτά χρόνια μετά, το 1928 καταργήθηκε για οικονομικούς λόγους! Καθηγητές που υπηρέτησαν στο Σχολαρχείο-έτσι ήταν τότε η ονομασία του- υπήρξαν οι Κ. Καραλής και ο συγχωριανός μας γυμνασιάρχης Παναγιώτης Φ. Πανουσόπουλος.

Θαρρώ πως καλό θα ήταν έτσι για την ιστορία να αναφέρω και τα ονόματα των δασκάλων από απαρχής λειτουργίας τους

ως την ημέρα που έπαψε να λειτουργεί.

Αυτοί κατά χρονολογική σειρά είναι οι παρακάτω: Ηλιόπουλος Δ, Σπάλας Αλέξης,(που υπήρξε μισό αιώνα επίσης ιερέας και δάσκαλος 38 χρόνια από το 1897 ως το 1938),Α. Πανουσόπουλος, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Γαϊτανάρου Βούλα, Γεωργακοπούλου Βενέττα, Φαρμάκη Ρεβέκκα, Πανούσης Αντώνης, Πανουσόπουλος Αργύρης, Ζέρβας Δημήτριος, Γεωργακοπούλου Διαμάντω, Κανναβός Σωτήριος, Πουλοπούλου Γεωργία, Φιτσιώρου Ευσταθία και Καραμανώλης.

Οι μαθητές αυξάνονταν συνεχώς από το 1911 ως το 1915 σε 60 μαθητές, ενώ στη συνέχεια έφθινε ως το 1926 που είχε μόλις 36 μαθητές κι έκτοτε να αρχίσει να ανεβαίνει και μάλιστα το 1948 στο σχολείο φοιτούσαν 124 μαθητές, ενώ στη συνέχεια άρχισε να φθίνει, αργά στην αρχή πολύ γρήγορα τα τελευταία χρόνια για να καταλήξει στην αρχή της δεκαετίας του 1980 να έχει τόσα παιδιά, όσα τα δάχτυλα του ενός χεριού για να κλείσει τελικά!

Σήμερα εμείς εδώ με αυτές μας τις πρωτοβουλίες θέλουμε να αναστήσουμε μνήμες, να δώσουμε έναν τόνο αισιοδοξίας για την παραπέρα πορεία του χωριού μας κι έχουμε βαθιά πιστέψει, πως κάτι μπορεί να αλλάξει, να τονώσουμε την οικονομική του δύσμοιρη κατάσταση, γιατί σίγουρο το αξίζει, μα πιο πολύ αξίζει οι συγχωριανοί μας να ξεχάσουν παλιές εχθρητες και πλεονεξίες να σκύψουν πάνω στα προβλήματά τους, να βοηθήσουνε το Σύλλογο να μπορέσει να σταθεί γερά στα πόδια του ηθικά και οικονομικά και θαρρώ πως τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Καλή μας επιτυχία σε όσα έχουμε ενστερνισθεί!



ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ

Του ΣΩΤΗΡΗ Ε. ΓΥΦΤΑΚΗ

Στις 22 του Γενάρη μας αποχαιρέτησε για πάντα ο φίλος ποιητής και συμπατριώτης Διονύσης Πιτταράς, μα μας άφησε έργο πίσω του έργο σπουδαίο κι υποθήκες σίγουρα πολλές. Κι έφυγε τόσο ξαφνικά, αλλά θαρρώ ανώδυνα, αφού λίγες ημέρες νωρίτερα που επικοινωνήσα μαζί του είχε την επιθυμία να παραβρεθεί στην ομιλία μου στην Ε.Ε.Α, αν τα πόδια του τον κρατούσαν, έστω και με τη μαγκούρα. Θα μιλούσα για τον άλλο μεγάλο μας συμπατριώτη, τον Πάνο Σπάλα. Κι εκείνη ακριβώς, την ημέρα μας έφυγε για το μακρινό του ταξίδι ο ακάματος και χαλκέντερος Διονύσης. Θα τον θυμόμαστε όσο ζούμε και προσκυνάμε τα άγια χώματά της Τριφυλίας μας, όπου αναπαύεται πια το αίσιαστο πνεύμα του. Γεννήθηκε στη Κυπαρισσία, μα κατάγονταν από το ορεινό μας το χωριό, το Ραφτόπουλο.

Σπούδασε οικονομικές επιστήμες, Πάντειο και Νομική. Έφεδρος αξιωματικός από τα χρόνια του εμφυλίου, παρέμεινε, ώσπου αργότερα βγήκε σε πολεμική διαθεσιμότητα και έφτασε ως το βαθμό του συνταγματάρχη. Δραστήριος και πολυσχιδής, μια ζωή γεμάτη αγώνες πνευματικούς και πολιτιστικούς, με μεγάλο πάθος για προσφορά και δημιουργία υπηρετώντας τον άνθρωπο και την ανθρωπιά. Καταπιάστηκε με τα πολιτιστικά. Υπήρξε συνιδρυτής συλλόγων στην Αθήνα και στην επαρχία, ιδρυτής, εκδότης και διευθυντής για μια δεκαετία του εξαιρετου περιοδικού

Τριφυλική Εστία, ένα από τα καλύτερα της Ελληνικής Πνευματικής Επαρχίας της εποχής. Εμφανίστηκε νωρίς στα Γράμματα, μα η πρώτη του ποιητική συλλογή, Ο Αινείας στα Παράλια της Αυγής, είδε το φως της δημοσιότητας το 1959 κι ακολούθησαν κατά χρονολογική σειρά: **Υπαιγιμοί του Ανέκφραστου Πάθους** (1960), **Λεηλασία της Υπομονής** (1965). Θα σωπάσει στη διάρκεια της δικτατορίας, ωστόσο αμέσως μετά, με τα: **Νοτιοδυτική Πύλη**, και **Μυθολογία** (1974) και στη συνέχεια με τα: **Προπύλαια** (1975), ...Και **Θυμάμαι** (1988), **Στις Έρημες Αυλές** του Ιουλίου (1988), **Από το Χτες μέχρι το Σήμερα** (1990), **Ες Γην Εναλιαν Κύπρον** (1992)

Ω Βαβυλωνία (1994). **Από το Βράχο του Σημαδεμένου Καιρού** (1995), **Ανάμεσα στην Αιωνιότητα μιας Χαμένης για Πάντα Στιγμής** (1996), **Τη Πόλη μου την σήκωσαν οι Άγριοι Καιροί** (1997) και το: **Τότε σον Εμφύλιο** (1999).

Υπάρχουν πέρα από τις ποιητικές του συλλογές τα οδοιπορικά του: Στη Χώρα των πεινασμένων **Αετών ΑΛΒΑΝΙΑ** (1992), Ιράκ: **Χιλιετηρίδες Αίγλης και Πολιτισμού** (1997), το αφήγημά του: **Πίσω από τα Βορεινά Βουνά** (1997) και το τρίτομο έργο του: **Μεσσήνιοι Δημιουργοί Α και Β** τόμος (1999) και η **Πνευματική Τριφυλία** (2005). Τέλος πολλές τους επιφυλλίδες σε εφημερίδες και περιοδικά συμπεριελήφθησαν στο τελευταίο του πόνημα, Κοινωνικές Φωτοσκιάσεις (2005)

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

- Τι είναι ο αμιάντος – επιπτώσεις στη υγεία – μέτρα προστασίας.

Αμιάντος είναι η συλλογική ονομασία ορισμένων ορυκτών ινώδους μορφής. Από χημική άποψη είναι ένυδρα πυριτικά άλατα του Μαγνησίου. Κοιτάσματα μαγνησίου υπάρχουν στο νότιο Καναδά, τη Ρωσία, τη νότιο Αφρική και στην Ελλάδα το σημαντικότερο βρίσκεται στο Ζιδάνι της Κοζάνης.

Ο αμιάντος λόγω των φυσικών ιδιοτήτων του είναι ελαστικός, ανθεκτικός στα οξέα και τις μεγάλες θερμοκρασίες μετά τη δεκαετία του -70 χρησιμοποιήθηκε παντού: στα φρένα και τους δίσκους των αυτοκινήτων, στις σόμπες, στους φούρνους, στις ηλεκ. σιδερώστρες και σίδερα, στα πλαστικά πλακάκια, τα καλώδια κ.λ.π. Με κατάλληλη επεξεργασία παίρνει τη μορφή σχοινιών, υφασμάτων, ακόμα και φίλτρων για υγρά. Αναμειγνύεται με διάφορες συγκολλητικές ουσίες, όπως το τσιμέντο και χρησιμοποιείται σαν οικοδομικό υλικό. Επίσης παίρνει τη μορφή σωλήνων αμιαντοτσιμέντου που χρησιμοποιούνται στην ύδρευση των χωριών και των πόλεων αλλά και στην αποχέτευση.

Η ίνα του αμιάντου εισέρχεται στον οργανισμό με την εισπνοή και τη κατάποση. Ίνες αμιάντου εντοπίζονται σε όλο το αναπνευστικό σύστημα κυρίως στο κάτω και μέσο λοβό του πνεύμονα. Ο εντοπισμός των σωματιδίων αμιάντου στα πτύελα των εκτεθειμένων, θεωρείται από διάφορους ερευνητές σαν πρώιμος προακτινολογικός δείκτης μιας κυψελιδικής φλεγμονής, η οποία οδηγεί στην αμιάντωση. Η αμιάντωση αν και είναι γνωστή εδώ

και 70 χρόνια σαν νοσολογική οντότητα, ο παθογενετικός μηχανισμός της είναι σχεδόν άγνωστος Εκδηλώνεται μετά από 20 έως 30 χρόνια έκθεσης σε αμιάντο όλων των μορφών και η κατάληξη είναι μοιραία.

Το γεγονός ότι η επαγγελματική ή μη έκθεση σε αμιάντο μπορεί να οδηγήσει σε βρογχογενή καρκίνο είναι πλέον αποδεκτό από όλους τους επιστήμονες.

Με την 1154/93 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου απαγορεύεται η χρήση και η εμπορία του κροκοδικού αμιάντου.

Από το 2005 απαγορεύεται η χρήση κάθε μορφής αμιάντου στην Ελλάδα.

(Η οριακή τιμή για τους μη επαγγελματίες εκτεθειμένους είναι : μηδέν ίνες /cm3.

Μπορούμε να προστατέψουμε την υγεία μας από τον αμιάντο, μέσω της τεχνικής και της ιατρικής πρόληψης. Η τεχνική πρόληψη περιλαμβάνει μια σειρά από ενέργειες που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση της έκθεσης στον αμιάντο, όπως:

- Αντικατάσταση του επικίνδυνου υλικού

- Διεξαγωγή μετρήσεων για τον ποσοτικό και ποιοτικό προσδιορισμό του βλαπτικού παράγοντα (Η ιατρική πρόληψη περιλαμβάνει ιατρικές εξετάσεις : ακτινογραφία θώρακος και σπιρομετρική εξέταση).

Του Σ.Δρίβα ειδικού ιατρού εργασίας

Σ. Σ. Όπως μας πληροφόρησε ο πρόεδρος της κοινότητας, αρχές Μαΐου αρχίζουν τα έργα αντικατάστασης των αμιαντοσωλήνων του υδραγωγείου του χωριού μας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΑΕ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Δ. ΔΡΑΚΟΣ

Με μεγάλη μας χαρά πληροφορηθήκαμε την εκλογή του Νομάρχη Μεσσηνίας, συμπατριώτη μας Τριφύλιου κ. Δημητρίου Δράκου ως νέου προέδρου της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας. Μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του στην αθηναϊκή εφημερίδα Τα Νέα, δήλωσε: Θα διεκδικήσω δυναμικά την εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας, που ορίζει ότι οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο πολίτη και πως οι Νομαρχίες έχουν πρωτεύοντα ρόλο στους ελέγχους και προσπαθούν να πετύχουν ακόμη καλύτερα αποτελέσματα

Το ευχόμεθα, μα πρώτα απ' όλα τον συχαίρουμε!

Κριτική Βιβλίου

Της Καίτης Λειβαδά

Το τελευταίο βιβλίο του Σ.Ε. Γυφτάκη, **Αδαπάνητο Φορτίο Θυλόν**, είναι έργο ψυχής και πνεύματος, μνήμης και βιωμάτων, πάθους και σοφίας. Όλα αυτά μαζί και πολλά άλλα, γιατί είναι το βιβλίο της ζωής των προγόνων του, μέχρι απώτατης γενιάς σε βάθος χρόνου... Βιβλίο με πολύπλευρο ενδιαφέρον, γραμμένο με το γλαφυρό, αφηγηματικό ύφος του Γυφτάκη, ενός πολυσύνθετου και πολυγλωσσικού λογοτέχνη και μεταφραστή, που έχει συν τοις άλλοις, το ταλέντο του πεζογράφου.

ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΣΤΟ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ 2007 ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΤΥΡΩΝ (ΚΟΣΜΑ ΚΑΙ ΔΑΜΙΑΝΟΥ) ΣΑΒΒΑΤΟ 30-6-07 – ΚΥΡΙΑΚΗ 1-7-07

Λόγοι σοφών και θυμωσόντων

Του ΚΩΣΤΑ Φ. ΒΛΑΧΟΥ

Ο τύπος είναι το φως του κόσμου (Β. Ουγκώ)
 Τη καρδιά που έχει καρύδια πολλοί πετροβολούν
 Τα κενά δοχεία κάνουν πολύ θόρυβο
 Η ευτυχία δημιουργεί φίλους, η δυστυχία τους δοκιμάζει
 Γι ό,τι συμβαίνει γύρω μου ευθύνομαι κι εγώ
 Θε μου φύλαξέ με από τους φίλους μου, γιατί τους εχθρούς μου τους ξέρω και φυλάσσομαι μόνος μου
 Η αλήθεια κλυδωνίζεται, αλλά δεν βυθίζεται
 Όμοιος ομοίω αεί πελάζει
 Η ομόνοια χτίζει σπίτια κι η διχόνοια τα γκρεμίζει
 Να μη ρωτάμε αν θα νικήσουμε ή θα νικηθούμε, αλλά να λέμε θα αγωνιστούμε.
 (Ν. Καζαντζάκης)
 Μοιρασμένη χαρά διπλή χαρά, μοιρασμένη δυστυχία μισή δυστυχία. (λαϊκή ρήση)
 Άνθρωπος αγράμματος ξύλο απελέκητο, άνθρωπος εγγράμματος ξύλο πελεκημένο.
 (Γ. Μανιάτης)
 Το σιγάν κρείττον του ομιλείν
 Μηδενί δίκην δικάσεις πριν αμφοίν μύθον ακούσεις
 Ουδείς ασφαλέστερος εχθρός του ευεργετηθέντος
 Έκαστος δύο πήρας φέρει, τη μεν έμπροσθεν τη δεν όπισθεν
 Στο τόπο του ουδείς αγιάζει
 Το προλαμβάνειν κάλλιον του θεραπεύειν
 Φειδου χρόνου
 Η ελευθερία του τύπου σταματά εκεί που θλάπτει το σύνολον (Α. Τσουκαλάς)
 Δεν είδα απ' τη πατρίδα μου γλυκύτερο στο κόσμο (Οδύσσεια Α(1-28))

Προσφορές για το Δημοτικό Σχολείο

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΠΟΣΟ	ΑΝΑΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ	50	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ	31.8
ΑΛΕΚΟΣ ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ	50	ΘΕΟΔ. Ι. ΠΟΛΙΤΗΣ	100	ΕΡΓ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤ/ΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤ/ΚΑ	35
ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΟΥΚΑΣ	100	ΗΛΙΑΣ ΓΥΦΤΑΚΗΣ	100	ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ	120
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ	200	ΠΑΝ. ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ	50	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	8752.5
ΠΑΝ/ΤΗΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ	100	ΕΥΣΤ. Χ. ΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ	50	ΕΞΟΔΑ -- ΕΞΟΔΑ	0
ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ	200	ΠΑΝ/ΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ	100	ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΥΡΩ	
ΖΩΗ ΠΟΛΙΤΗ	30	ΙΩΑΝ. Χ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ	50	Οικογένεια: ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΠΟΛΙΤΗ	2000
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ	150	ΔΗΜ. Σ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ	20	Εσωτερικό Σοφάτισμα τοίχων - Ηλεκτρολόγος	
ΑΝΑΣΤ. Η. ΓΥΦΤΑΚΗΣ	150	ΓΕΩΡ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ	100	Οικογένεια: ΠΕΤΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ	1500
ΠΑΝ/ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ	100	ΔΗΜ. Ν. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ	50	Εσωτερικό Σοφάτισμα τοίχων - Ηλεκτρολόγος	
ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε. ΓΥΦΤΑΚΗΣ	100	ΝΙΚΟΣ Γ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ	50	Οικογένεια: ΠΑΝ/ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΚΗ	1500 Εσωτερικό Σοφάτισμα τοίχων - Ηλεκτρολόγος ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ	200	ΙΩΑΝ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ	50	4- Παράθυρα Αλουμινίου (πρόσωση)	600
ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ	300	ΘΕΟΔ. ΠΟΛΙΤΗΣ	50	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ	600
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ	100	ΕΥΣΤ. Β. ΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ	50	1- καινούργια βιβλιοθήκη επίπλο	
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ	170	ΔΙΟΝ. ΣΠΑΛΑΣ	100	ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΥΦΤΑΚΗΣ	1- βιβλιοθήκη με βιβλία
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΣΠΑΛΑΣ	350	ΠΑΝ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ	100	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ	1- έπιπλο γραφείο για Κομπιούτερ και μια πολυθρόνα.
ΙΩΑΝ. Κ. ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ	300	ΕΥΓ. ΜΙΧΑ	40		
ΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ	50	ΠΑΝ. Α. ΓΥΦΤΑΚΗΣ	100		
ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΑΪΟΣ	100	ΗΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ	50		
ΠΙΤΕΡ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ	150	ΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ	50		
ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΓΥΦΤΑΚΗΣ	100	ΘΕΟΔ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ	100		
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ	100	ΝΙΚΟΣ Χ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ	100		
ΕΥΦΡ/ΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ	100	ΠΑΝ/ΤΑ Κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ	100		
ΑΛΕΚΟΣ ΣΠΑΛΑΣ	50	ΕΥΣΤ. Κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ	50		
ΓΕΩΡΓΙΑ Λ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ	50	ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΑΙΩΝ	2482 ,5		
ΑΛΕΚΟΣ (ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ)	50	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	8752.5		
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΥΚΑΣ	50	ΕΞΟΔΑ	ΕΥΡΩ		
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ	50	ΑΡΜΟΛΟΪ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ	3200		
ΔΕΣΠΩ ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ	10	ΝΤΑΒΑΝΙ - ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ	2670		
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΪΟΣ	50	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ	323		
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ	100	ΚΟΣΜΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ	100		
ΚΟΣΜΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ	100	ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΟΛΙΤΗΣ	200		
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΟΛΙΤΗΣ	200	ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ	100		
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ	100	ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΥΦΤΑΚΗΣ	100		
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΥΦΤΑΚΗΣ	100	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ	100		
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ	100	ΠΑΝ/ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ	50		
ΠΑΝ/ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ	50	ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ	50		
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ	50	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ	50		
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ	50	ΔΗΜΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ	50		
ΔΗΜΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ	50	ΑΘΑΝ/ΟΣ Φ. ΔΟΥΚΑΣ	100		
ΑΘΑΝ/ΟΣ Φ. ΔΟΥΚΑΣ	100	ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΟΛΙΤΗ	100		

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Π. ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
 ΑΡΑΧΘΟΥ 1 - 3, ΣΕΠΟΛΙΑ
 ΤΗΛ. 210 5136361

ΣΙΔΗΡΙΚΑ-ΧΡΩΜΑΤΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
 Ν. ΣΜΥΡΝΗ
 ΤΗΛ. 210 9350147

ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ-ΤΡΑΠ/ΚΑΘ/ΤΩΝ
 Κονίτοης 23 ΜΟΣΧΑΤΟ
 210 9573413

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
 Κάρπου 60 Ν. ΚΟΣΜΟΣ
 ΤΗΛ. 210 9014730, 210 9015122

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Γεώργιος Σταθόπουλος
 Σταδίου 39 ΑΘΗΝΑ
 ΤΗΛ. 210 3210521

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Γιάννης Αντώναρως
 Λυκούργου 9 ΑΘΗΝΑ
 ΤΗΛ. 210 3240473

